

Hoeveel ik van je hou

Als de regen striemt in je gezicht
En iedereen z'n pijlen op je richt
Dan schrijf ik je in een mooi gedicht:
Hoeveel ik van je hou.

Als de nacht je wentelt in verdriet
En er niemand nog je tranen ziet
Dan omhels ik jou en zing een lied
Omdat ik van je hou.

Kweet dat je hier en daar nog twijfels hebt
Maar ik verzeker je dat wij
Iets kunnen bouwen dat vertrouwen schept
Ik twijfel niet jij hoort bij mij

Kwil honger lijden ik blijf weg uit bars
Kruip op mijn knieën langs de boulevards
En dan vertel ik jou met veel (egars)
Hoeveel ik van je hou

Kweet dat de stormen razen op de zee
En op de snelweg van het spijt
Maar wij drijven met de noordwind mee
Zo raken wij mekaar nooit kwijt

Voor jou bedwing ik elk groot gevaar
Kloop duizend rondjes op de evenaar
Kwil alles voor je doen zo zie je maar
Hoeveel ik van je hou
Hoeveel ik van je hou
Hoeveel ik van je hou.